

## Bestyrelsens beretning – Andedammens Generalforsamling 2022

Endnu et år er gået i den lille Andedam. Et svært år, men med smukke lyspunkter undervejs.

I denne beretning har vi valgt at folde et par væsentlige nedslagspunkter ud. Andet nævnes kun kort. Alt har betydning, men noget har krævet lidt flere ord.

Andedammen har i 2021 afviklet en række møder. Hvor fællesmøden i mange år har været hjertet i Andedammen, kan man sige at møderne i 2021 var den livsnerve, der holdt os sammen. Både i de svære og når store beslutninger skulle tages. Det var på møderne at vi fik fælles kontakt og alle har delt generøst af tanker og følelser, men også taget ansvar ved svære beslutninger, selv under svære vilkår på zoom.

Bestyrelsens har arbejdet under samme vilkår. Der har ud over de herunder oplyst møder, været afviklet en række opgaver og kontakten i bestyrelsen har været høj i året der er gået.

### Fakta

Bestyrelsesmøder 2021: 9/5, 1/6, 30/6, 17/8, 7/9, 5/10, 10/11

Fællesmøder 2021: 7/4, 30/5, 29/8, 28/11, 2/12

Generalforsamlinger 2021: 25/4, 6/6,

Bestyrelsesmøder 2022: 4/1, 6/2, 23/2, 1/3

Fællesmøder 2022: 9/1, 16/1, 20/2, 6/3

### Corona

Ved indgangen til 2021 havde vi alle levet med corona i et lille år. Vi havde styr på PCR-test, kviktest og mundbind. Nedlukning og åbning af samfundet var forandringer som vi kunne håndtere. Og alle kunne zoome ind og ud til møder.

Men det har til stadighed været en udfordring at takle sammenholdet i vores lille Andedam. Alle de kerneaktiviteter, der normalt binder os sammen, har været forstyrret af corona. Dette både på grund af nedlukninger og krav om isolation, men også fordi vi som individer har haft forskellige bekymringsniveauer og beskyttelsesbehov.

Et forhold, som har været forsøgt imødekommet med udendørsaktiviteter, når det har været tilladt og fornuftigt.

Vi har spist bålmad, drukket drinks og været sammen udenfor. Og vi har givet rum til at madordningen i højere grad har været frivillig. Ingen har skulle lave mad eller deltage, hvis de ikke har kunne passe på dem selv i de rammer. Men den manglende dagligdagskontakt udfordrede hjertet i bofællesskabet. Relationerne, forbindelsen, og den daglige følgen af hinandens glæder og sorger. Selvom, at de har gjort det flot, har det været en vanskelig tid for vores nye ænder at skulle finde ind i fællesskabet.

Driften af Andedammen er vi lykkedes med ved forskudte og velplanlagte opgaver på arbejdsweekender og flere virtuelle møder.

Mange ænder og ællinger har været smittet med corona (og andre spændende ting) undervejs. Nogle flere gange. Det er nok ikke helt afdækket endnu hvad de menneskelige konsekvenser af corona er. Senfølger, men også trivsel for børn og voksne, skal vi fortsat være opmærksomme på. Men vi skal også arbejde for en vej tilbage for et samlet Andedam.

Som alle er bekendt har 2021 budt på dyb sorg og brudte relationer i Andedammen. En krise der har udviklet sig igennem hele 2021 og som har krævet en forbundethed, der er svær at opretholde, når der samtidig skal

holdes afstand. Men det er lykkedes at finde vej. Andedammen har udvist omsorg for de enkelte ænder undervejs, både under nedlukninger og i de åbne sommermåneder.

### **Krise i Andedammen og RIP Jean-Francois.**

2021 har været et af de hårdeste år i Andedammens historie. Der har næsten ikke været et hus i Andedammen, der ikke har kæmpet med udfordringer ud over det sædvanlige i det sidste år. Sygdom, svære livsvilkår og bekymringer har fyldt i mange hjem i Andedammen.

Sammenbrud af venskaber og skilsmisser, har tæret hårdt. Først og fremmest på de involverede voksne og børn. Men også på mange andre ænder.

Ved sommerens skilsmisse, og da Liv og Rasmus flyttede ud af Andedammen, var håbet for de fleste at nu kunne vi hjælpe både børn og de 2 voksne ænder videre. Men forbandet depression. Jean Francois mørke blev dybere og dybere.

Hans krop og psyke led skade og han tog han sit eget liv i Canada. Hvil i fred, kære ven.

Chokket og sorgen var dyb hos alle. Særligt hos Liv, Ludo og Marie-Lou.

Vi fik muligheden for at samle os sammen den første aften med sang og levende lys. I mørket forsøgte vi at forstå det uforståelige og hjælpe hinanden med den sorg og vrede, der fyldte os alle.

I dagene efter blev ønsket om mindehøjtidelighed og mindsten besluttet, og gennemført med flot hjælp fra enkelte ænder, der planlagde og afviklede et flot farvel til vores bofælles Jean-Francois.

Ugerne efter var hårde. Med sorgen alt for tæt på, blev Andedammen nødt til at træffe en svær beslutning om hvorvidt der var ønske om at Liv skulle genindflytte i Andedammen. På et meget svært fællesmøde, hvor alle fik mulighed for at melde ud hvordan de havde det, blev det besluttet at opfordre Liv til ikke at genindflytte.

Den dybe krise i slut 2021, var for de fleste ænder smertefuld. Svære samtaler blev taget på kryds og tværs. Følelser og tanker blev delt; kunne vi have gjort mere? Gjort noget anderledes? Alt sammen tanker og følelser, der viser at vi er mennesker.

Men midt i alt det smertefulde formåede vi at passe på hinanden. Udvisе omsorg. Give plads. Finde en vej videre sammen.

### **Børnegruppen:**

Vi har efterhånden er stor og dejlig børnegruppe i Andedammen.

18 børn og unge i 2021 – men også en større gruppe børnebørn er Andedammen velsignet med.

Børnegruppen er ved at dele sig i 2. En ungegruppe og en børnegruppe. I løbet af 2021 steg fokuset på at tiden med flere teenagere i den lille dam, kræver nogle nye overvejelser om rum og faciliteter. Det besluttedes at oprette et ungdomsrum.

Vores børnegruppe er god. De leger på tværs af alder. De går glade på besøg hos hinanden. Og under nedlukninger har det været prioriteret at de fortsat gerne må være sammen. Børnefamilierne har været gode til at lave fælles aktiviteter for alle børn. Både børnefødselsdage – men også fredage med Disney Sjøv og spontant bål. På trods af alle de udfordringer, med skilsmisser, sygdom, mistrivsel og dødsfald vores søde ællinger har mødt i det sidste år, nyder de at lege med hinanden. En base som kun et fællesskab som vores kan give dem.

## **Til og fraflytning:**

Varmt velkommen til Ida, Agnes, Iben og Henrik.

Og et stort kom godt videre – og tit hjem til Sam, som er flyttet hjemmefra.

Farvel til Liv og Rasmus, der flyttede ud i sommeren 2021

Hvil i fred til Jean Francois, der afgik ved døden i november 2021

## **Renovering**

Som året gik på hæld, kom der mere og mere gang i det største projekt i Andedammen i mange år, den længe ventede renovering af klimaskærmen. Langsomt voksede en flot lys og forbedret Andedam ud af mørket under stilladserne. Noget, som vi alle kan takke den hårdtarbejdende vedligeholdelsesgruppe for. Ikke mindst vores allesammens projektleder, Lene. Tak, til jer, I har gjort en kæmpe indsats.

## **Stamgrupper og arbejdsweekend**

Alle stamgrupper har måtte omlægge deres arbejdsform. Arbejdsweekenden ligeledes. Både grundet corona og ombygning. Alligevel er opgaver blevet løst. Andedammen holder sin form. Tak til alle som har fundet nye veje til vigtige drift opgaver. Om det er skraldespanden, der er kørt ud til Manenvej, sociale aktiviteter udenfor, arbejdsweekend i zoner og med madpakker eller nyt gulv i kælderens. Noget vil vi tage med os og bruge. Andet glæder vi os til at efterlade i 2021.

## **Et nyt år og nye håb og drømme for Andedammen:**

2021 har været Andedammens annus horribilis og en sådan beretning kræver et lille efterskrift.

For selvom det var et svært år bød det også på lyspunkter, bl.a. et par gode juleminder i slutningen af året. Et smukt juletræ, julebelysning, et par fælles julekalender aftener og lidt gløgg. Men sidst og ikke mindst lukkede vi året med en god nytårsfest og bød 2022 velkommen med gode nyheder om Zaka´s veloverstået operation.

Så nu går det igen imod bedre tider for vores fælleskab i den lille Andedam, solen vender tilbage, corona har tabt terræn og vi kan alle mødes til fællesspisninger/spontane hyggearrangementer/kaffebesøg/mm. og mødes over forskellige projekter. Kriserne slipper forhåbentligt langsomt sit tag i de små hjem. Og vi kan byde velkommen til nye lejere i hus 11, drinks i drivhuset og mere fællesmad.

**Andet stort og småt** – I en tilfældig rækkefølge

Morten blev PhD.

Andedammen fik en elbilladestander.

Drivhuset er næsten færdigt.

Kirsten M fandt endelig arvtagere til køkkenhaven.

Jakob fik andepriisen af JF.

Sams holdt studenterreception i fælleshuset.

Liv blev nonfirmeret.

Khaled blev valgt til kommunalbestyrelsen.

Tove kom ned på jorden (at bo).